

Laat Uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde Uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Mat 6:10 (BGT)



Lieve familie en vrienden,

Vorige winters waren de ruimtes van Haltepunkt E rustig en stil. Nu zijn er iedere dag veel mensen. Ontmoeting en gemeenschap hebben eindelijk weer de ruimte!

Taakstraf

Terwijl ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ben, is Dennis druk bezig in onze ruimtes. Hij kit de vensterbank in de keuken opnieuw en zorgt dat er geen spleten meer tussen de kabelgoten en het plafond zitten. Dennis is handig en was ooit loodgieter. We kennen hem van de straat. Alcoholproblematiek beheerst z'n leven. Behoorlijk dronken heeft hij laatst bij Edeka boodschappen gedaan zonder te betalen. De rechter heeft hem veroordeeld tot een taakstraf van 70 uur. En die 70 uur mag hij bij een ANBI-organisatie uitvoeren. En zo raakt Dennis meer betrokken bij ons. Hij mag ons 70 uur helpen. Al kittend en schrapend kreeg hij voor het eerst in z'n leven een gebedsmoment mee. En hij deelde zijn zorgen over de oorlog in Oekraïne. Dennis is een van de vele mensen die op een of andere manier betrokken raakt.

Jesus&ich avonden

Met een groep mensen die al langer meeloopt zijn we begonnen met Jesus&ich-avonden. We hebben erover nagedacht hoe we mensen kunnen helpen meer te ontdekken over het christelijke geloof. Vaak hebben de deelnemers al gebedsmomenten meegemaakt of kennen de verhalen over Jezus van onze straatkerken of barbecuefeestjes. Het is de kleine groep serieus geïnteresseerden bij ons uit de wijk. We hebben gekozen om met elkaar het 'avondbrood' te eten en door te praten over thema's als: zonde&genade, bekering, navolging, gemeenschap&gebed en doop.

Stevige avonden dus. Maar de sfeer is erg goed en er komen goede gesprekken tot stand. We hopen en bidden dat mensen zich in hun eigen tempo verder ontwikkelen en volgelingen van Jezus worden. Het is fantastisch om te zien hoe mensen ontdekken waar het evangelie over gaat.

Huiswerkhulp

Corona heeft ons werk vooral vertraagd, niet echt beschadigd. Zoals bij elke crisis in deze wereld, dragen helaas weer de zwakste schouders de zwaarste lasten. In onze wijk zijn het de kinderen van ouders die een erg instabiel leven hebben. Je kinderen thuis lesgeven lukte en gebeurde vaak niet. En zo worden kansarme kinderen nog kansarmer. Hoe haal je dat ooit in als je ouders je niet supporten? Onze Duitsecollega Linda is tot lerare opgeleid en al vele jaren gefrustreerd over het Duitse onderwijs, waarin weinig ruimte is voor verschil en kinderen 'gewoon' moeten functioneren. Ze is begonnen met een prachtig project: de Hausaufgabentruck. Kinderen hebben hier vanaf groep drie al huiswerk. Linda speelt met kinderen en helpt hen bij hun huiswerk. Ineens groeien deze kinderen in zelfvertrouwen en in hun leerprestaties. Ze merken dat ze veel meer kunnen dan ze dachten! De burgerlijke overheid betaalt mee aan dit project. De lobby hiervoor kwam van een sociale instantie in de wijk die vijf jaar geleden ons maar een rare christelijke club vond. Inmiddels is er vertrouwen en zelfs hulp. Heel bijzonder om mee te maken.

Gezinssituatie

Met ons als gezin gaat het goed. Niek en Jarne gaan vier dagen in de week naar de Kindergarten, van 9.30-15.00. Dat vinden ze erg leuk, ook al is het soms intensief. In de



Streetcafe uit de lucht

European Christian Mission
januari 2022

nieuwsbrief

GERRIT & JORINÉ van DIJK IN DUITSLAND

Gebedspunten:

- Bid voor de Jesus&ich avonden – dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen.
- Dank voor de mobiele huiswerkbegeleiding van Haltepunkt E. Door dit werk krijgen kinderen, die kansarm zijn, kansen om goed de aansluiting te houden op school. Dat is belangrijk, omdat Rostock Evershagen een wijk is waar veel sociale problemen zijn en het schoolsysteem daardoor wordt overvraagd.
- Bid voor de vele mensen in Evershagen die het werk van Haltepunkt E zien, maar geen contact durven aan te gaan. Vaak zijn er allerlei angsten. Bid, dat mensen durven en er nog meer contact, gemeenschap en geloof mag ontstaan.

Kindergarten leren ze goed Duits en spelen volop met leeftijdsgenoten. We zijn dankbaar voor de juffen en meesters die voor hen zorgen. Jarne is afgelopen oktober 4 geworden en Niek wordt in maart 3. Een peuter en een kleuter in huis zorgt voor een hoop leven in de brouwerij! Nora is nu een schoolkind, zoals ze dat hier noemen. Een hele verandering. Nora gaat zelf om half 8 naar de basisschool in de wijk en ze loopt om 12 uur samen met andere kinderen naar het Hort, een soort buitenschoolse opvang in de Kindergarten van Niek en Jarne. Daar maakt ze haar huiswerk en speelt ze met andere kinderen. De school verwacht best een behoorlijke hoeveelheid zelfstandigheid van een kind van zes, maar Nora doet dat erg dapper. Als ouders gooien we haar soms best wel wat in het diepe water: als oudste kind moet ze dingen doen, die wij als ouders nooit gedaan hebben: wij zaten nooit op een (oost)Duitse basisschool met meer dan driehonderd kinderen. Ook maakten wij geen huiswerk in groep drie.

Twee culturen

Dit alles maakt dat onze kinderen behoorlijk kinderen van twee culturen zijn: ze zijn in Duitsland geboren, maar hebben Nederlandse ouders en Nederlandse familie. De Nederlandse taal is voor hen de taal van thuis en van bekenden. Rostock in Duitsland is hun thuis en de taal van de straat. Als gezin vinden we het

een grote kans om tussen deze twee culturen te leven. Tegelijkertijd is het ook wel eens een uitdaging: hoe vul je precies je verlof in? En waaraan kun je in Nederland wel mee doen en waaraan niet? Hoe vaak vraag je van je kinderen om mee te gaan in het ritme van je werk als zendingswerker en wanneer staan hun belangen bovenaan?

Verlof & ontmoeting

De verlenging van onze uitzending betekent dat we langer blijven. Dat vinden we langer blijven. Dat vinden we prachtig. Ook zijn er nu naast Veenendaal Westerkerk, Veenendaal Oude kerk, Nieuwer ter Aa en Kampen nog drie gemeenten extra betrokken. Sinds deze herfst wordt het werk

meegedragen door Ter Aar, Dussen-Hank en Brandwijk. We zien uit naar de ontmoetingen en we hopen dat er goede relaties ontstaan en we van elkaar mogen leren. Meer gemeenten betekent ook, dat we opnieuw na moeten denken over hoe we ons verlof invullen. Misschien lukt het ons wel niet om meer om ieder jaar overal langs te komen. We hopen dat u en jij dat begrijpt.

We hopen in februari (in de Duitse voorjaarsvakantie) in Nederland te zijn en de banden aan te halen. We zien uit naar goede diensten, hartelijke ontmoetingen bij gemeenteavonden en mooie middagen met jong en oud.

Graag tot ziens!

*Gerrit, Jorine,
Nora, Jarne
& Niek*



COLOFON

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Rostock werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerrit en Jorine wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Veenendaal. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds G&J van Dijk". Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

ANBI
Anerkend Post Bedrijfs Instelling

www.gerritenjorine.nl

gzb

GZB - Postbus 28
3970 AA - Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.org

ecm

het Evangelie voor Europa

ECM-Nederland - Postbus 861 -
7400 AW Deventer - 0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl