

**Proef! En zie dat de
HEERE goed is!**

Psalm 34:9



Hallo lieve mensen,

Buurtproject

Bij het opzetten van een nieuw buurtproject is het belangrijk om oren en ogen eerst goed open te zetten: zien wat er al gebeurt in de buurt, en wat voor organisaties er in de wijk al bezig zijn. Frederik sluit daarom regelmatig aan bij activiteiten en samenkomsten van bijvoorbeeld een buurtnetwerk, de lokale katholieke kerk, buurthuizen, etc. Een belangrijk onderdeel, juist in Maastricht, is daarnaast om niet direct met allerlei activiteiten te komen, maar juist te bouwen aan relaties. Willen jullie meebidden voor het bouwen aan deze relaties en om de juiste ingangen te vinden? In de komende maanden zijn we ook van plan een verdiepend onderzoek te gaan doen naar de buurt, om zo een beter beeld te krijgen over wat de noden en vragen zijn. Als je zelf op die manier een keer naar je buurt of stad wilt kijken en op zoek wilt gaan naar wat je als christen kunt betekenen, dan is dit een mooie handleiding: <https://diaconaalsteunpunt.nl/buurtonderzoek>.

De stoep opleuken

De afgelopen tijd hebben we ons ook bezig gehouden met het aantrekkelijker maken van de stoep voor ons huis. Ons huis ligt aan een brede, saaie stoep, en dat ziet er niet zo uitnodigend uit. Daarom hebben we in overleg met de gemeente Maastricht een plan gemaakt hoe we onze gevel wat konden opleuken. Door een wethouder is de eerste tegel gewipt ([#NKtegelwippen](#)) en vervolgens hebben we een vrolijk geveltuintje aan kunnen leggen. Vanuit de buurt kregen we hier veel enthousiaste reacties op. Mensen vinden het fijn om meer groen te zien en maakten vaak een praatje als we voor het huis bezig waren. Onze overbuurvrouw: 'Ik bof er maar mee. Van de hele straat heb ik er het mooiste uitzicht op en ik kan er de hele dag van genieten'. Daarnaast hebben



De eerste tegel gewipt door de wethouder

we een minibieb opgehangen aan de voorkant van ons huis, zodat mensen hier boeken kunnen pakken en ruilen. We zorgen er voor dat hier altijd een Bijbel in ligt met onze contactgegevens. Een andere buurvrouw gaf aan dat onze minibieb haar motiveerde om haar lang gekoesterde plan voor een stekjes-ruilkast nu ook echt te gaan uitvoeren. Dus nu zijn er ook stekjes te ruilen in onze straat! Voor ons zijn dit leuke en eenvoudige manieren om iets positiefs bij te dragen aan de buurt.

Team

In de afgelopen maanden zijn we op zoek gegaan naar christenen die ook hart voor de wijk hebben. Dit was/is best een zoektocht. In gesprekken met kerkleiders krijgen we vaak te horen dat er in onze buurt weinig mensen wonen die een levende relatie met God hebben. Daarnaast spreekt Frederik op straat regelmatig met mensen die helemaal klaar zijn met de kerk. Toch hebben we nu een klein groepje christenen gevonden die op de één of andere manier betrokken willen zijn bij Proef!. We hebben de eerste meetings gehad met dit team en het is erg leuk om te zien dat er iets ontstaat tussen mensen die elkaar nog niet kenden. Tegelijkertijd zijn we nog hard op zoek naar mensen die de schouders onder dit project willen zetten om samen met ons een kernteam te vormen. Lijkt het je zelf wat of ken je mensen die hier geschikt voor zijn? Zou je dan de vacature willen doorsturen? Deze is te vinden op www.ecmnederland.nl/boersema.

Een onverwacht gesprek

Samen met Tjerk (van Nederland Zoekt) ga ik (Frederik) wekelijks op straat in gesprek met mensen. Laatst eindigde dit vanwege een regenbui in de lokale kroeg. Daar raakten we in gesprek met een man die buiten aan het roken was. Het bleek een bewoner van het woonwagenkamp in de buurt te zijn, en hij was recht voor zijn raap. Toen we vroegen of hij iets met geloof had wees hij tussen zijn benen en zei: 'Dat is het enige kruis waarin ik geloof'. Ondanks dat ging het gesprek verder en bood hij een drankje aan toen we binnen aan de bar zaten. Wat bovendien mooi was, was dat hij mij vrij snel doorverwees naar de barbezoeker naast me, aangezien hij wist dat deze in een moeilijke periode zat omdat één van zijn kinderen zelfmoord had gepleegd, en deze man volgens hem 'wel een gesprek met een pastoor kon gebruiken'. Hij bestelde nog een portie frituur voor deze man en mij

European Christian Mission
mei 2022

nieuwsbrief

IN MAASTRICHT
BOERSEMA
en ELINE
FREDERIK



Teameeting: Gaaf om te merken dat andere christenen enthousiast zijn over Proef!



In maart werden we vanuit onze oude kerk de Keistad kerk in Amersfoort uitgezaaid en gezegend om bezig te gaan met Proef! Fijn om zo verbonden te zijn!



Paaswandeling langs de 14 staties en in gesprek over lijden in ons leven



De Paasbrunch in de ontmoetingswinkel Scharn van het Leger des Heils

en vertrok toen zelf. Bijzonder hoe deze woonwagenkambewoner die niets met geloof had toch het belang zag van een buurtpastoor in de lokale kroeg.

Ontmoetingswinkel Scharn

Sinds de coronamaatregelen zijn losgelaten bruist de Ontmoetingswinkel weer. Er vinden weer meer activiteiten plaats, zoals een crea-club en met Pasen een paasbrunch voor 30 buurtbewoners en vrijwilligers. Ook hebben nieuwe bezoekers de winkel ontdekt. Zo kwam bijvoorbeeld twee maanden geleden een man voor het eerst binnen. Hij vertelde dat hij uit een verleden van verslaving kwam en in zijn huidige woonomgeving geen rust vindt. Hij was op zoek naar een plek waar hij andere buurtbewoners kon ontmoeten en waar hij bezig kon zijn, zodat de kans op terugval in zijn verslaving kleiner was. Aan de koffietafel vertelde hij over zijn passie voor kleding en het bezig zijn met de naaimachine. Inmiddels is hij bijna dagelijks aanwezig en drinkt hij koffie met de andere bezoekers, en twee dagen per week is hij als vrijwilliger betrokken bij de kledingwinkel en het repareren en herstellen van kleding. Het is mooi om te zien dat hij zijn plekje gevonden heeft!



Paaskaars maken



Na onze eerste viering samen met iedereen soep eten

Proef! Pasen

Rondom Pasen hebben we onze eerste openbare events opgezet. Op donderdagavond keken we met een groepje naar The Passion en op eerste paasdag hadden we een viering met mensen uit verschillende achtergronden. Het was erg tof om te merken dat er verschillende mensen aanhaakten, het leuk vinden om hun leven te delen, en dat er bij deze ontmoetingen ook ruimte was voor openheid en kwetsbaarheid. Deze events smaken naar meer en zullen dus regelmatig terugkeren. Het zou gaaf zijn als hier meer mensen bij mogen aanhaken.

Proef! in het Europa Magazine

Er is een leuk artikel verschenen over Proef! in het magazine van ECM. Kijk op de [website](#) van ECM.



Volg onze socials!

Sinds een tijdje zitten we ook op Instagram en Facebook. Je kunt ons vinden door daar te zoeken op [@Proefcommunity](#). Leuk als je ons gaat volgen om zo ook op de hoogte te blijven!

Frederik en Eline

COLOFON

Frederik en Eline Boersema werken als zelfstandigen bij Nederland Zoekt. Hun passie is om hun leven en in die context ook het Evangelie te delen in Maastricht. Ze werken hierin samen met European Christian Mission (ECM). Frederik en Eline zijn voor hun werk afhankelijk van ondersteuning en giften. Dit is mogelijk via 'Fonds Proef! -Maastricht' bij stichting ECM Nederland.

IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97

Online doneren:

www.ecmnederland.nl/proef-maatsricht

Nederland Zoekt
www.nederlandzoekt.nl/contact

ECM-Nederland,
www.ecmnederland.nl/contact

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming. U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

