

**Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.**



Lieve familie en vrienden,

Bovenstaand lied werd tijdens ons verlof in Nederland ergens in een kerk gezongen voordat de kinderen naar de kindernevendienst gingen. Wij moesten toen zelf sterk aan ons afscheid denken. Ook wij zijn, na een mooie tijd met elkaar in Nederland, weer uit elkaar gegaan, om weer terug te gaan naar Kosovo en daar het licht van Gods liefde uit te stralen. Op de achterkant van deze nieuwsbrief is het laatste stuk van dit lied te vinden. Het licht verbindt ons met elkaar, ook in Nederland wordt het licht van God verspreid door jullie heen... Schitterend!

Herontdekking van Nederland

Het is alweer even geleden en er ligt een hete zomer achter ons met verschillende groepen die activiteiten georganiseerd hebben, de gebedsdagen met het ECM-team en de geitenboerderij die echt van start is gegaan. Maar begin juni zijn we na een fijne, bemoedigende tijd in Nederland weer thuis gekomen. Het was ontzettend leuk en bijzonder om Esat en Samira de eerste week te gast te hebben in Nederland. Ze keken hun ogen uit en wij vonden het leuk om door hun ogen Nederland weer te 'herontdekken'. De kliko's die met een automatische arm geleegd worden door de vuilniswagen, de nummertjes bij de kapstokken in de kerk en de afgepaste hoeveelheden eten op je bord. Zomaar wat opvallende dingen voor hen. Maar wat ze het meest is bijgebleven, is de volle zaal tijdens de GZB-dag. Tijdens deze dag, waar Esat een schitterend getuigenis heeft gedeeld, stond hij voor een zaal met meer christenen dan er in Kosovo zijn. Een bemoediging voor ons, want wij vinden de aantallen vaak maar matig. Gods werk gaat door, zowel in Kosovo als in Nederland!



Esat deelt zijn getuigenis tijdens de GZB-dag

Experience 10 27

Afgelopen zomer mochten we ook een Nederlandse groep via Experience 10 27 ontvangen. Hieronder treffen jullie twee bijdragen aan die iets laten zien van de ervaringen:

Samen een eenheid

Hey! Ik ben William, 19 jaartjes jong. Afgelopen juli ben ik, samen met andere leden van Cjv Obadja, naar Kosovo geweest. We hebben het land leren kennen en er ook heftige dingen over gehoord. We hebben heel verschillende personen ontmoet, zoals Dardan en Esat. Die twee hebben mij in het bijzonder geraakt. Het is heel confronterend om te horen hoe ze alles moesten opgeven om te geloven. Wij hebben de vrijheid, terwijl ze daar uit families verstoten worden.

Tegelijkertijd was het ook heel mooi hoe wij, als JV, er bemoedigend omheen mochten staan. Dat is wat ik zeker geleerd heb; samen één geloof! Het maakt niet uit wie je bent of wat je verleden is, het gaat erom dat je op Jezus mag vertrouwen en samen een eenheid vormt. Prachtig om het zo te mogen ervaren!

Naast de zeer gastvrije mensen bestaat Kosovo ook uit zeer mooie natuur. We hebben veel gezwommen, geklommen en genoten van de schitterende omgeving. Naast de mensen die we daar hebben ontmoet, hebben we ook genoten van een supergezin dat ons geleerd heeft van Kosovo te leren houden! Ik kan Rik, Machteld, Wieke, Giske en Jitse niet genoeg bedanken voor de tijd die ze met ons doorbrachten. Daarnaast was het mooi om te zien hoe ze daar een zegen zijn voor de gemeente!

Ik zeg namens iedereen: het was een reis om nooit te vergeten!

Dankbaar met weinig!

Hoi, ik ben Wilma. In juli heb ik samen met een groep jongeren van onze jeugdvereniging een bezoek gebracht aan Kosovo. Ik kijk terug op een afwisselende en waardevolle reis. Wij hebben verschillende dingen gedaan, zoals het organiseren van kinderprogramma's, het klimmen in een klimpark met jongeren uit de gemeente, medechristenen ontmoeten, voedselpakketten maken en rondbrengen, en een hike met onze groep.

Naast al deze dingen is mij dit het meest bijgebleven: dankbaar met weinig! Dit heb ik

Kosovo verlangt Licht

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal.

alle dagen teruggezien. Kinderen en jongeren die blij waren met hun zelfgemaakte schaap. Als ik kijk naar mijzelf en andere jongeren in Nederland, zullen wij misschien nooit zo blij zijn met een zelfgemaakt schaap. Ook de gezinnen die voedselpakketten ontvingen, waren heel erg dankbaar. Ik heb veel van de cultuur kunnen ervaren tijdens deze bezoeken. Ik heb genoten van de gezelligheid met elkaar. Mijn groepsgenoten heb ik op een andere manier leren kennen. Daarnaast hebben de getuigenissen van medechristenen mij aan het denken gezet. Ik vond het pittige verhalen. Erg leuk vond ik ook de ontspannende activiteiten, zoals het hiken en het zoeken van verkoeling bij het water. Na deze reis ben ik veel ervaringen rijker. Leerzaam voor mij is: dankbaar met weinig.



Geitenboerderij

Op Hem gericht

We kijken weer uit naar het nieuwe seizoen met de gebruikelijke activiteiten in de kerk, de ontmoetingen met jong en oud en de schoolgang van de meiden. We willen door alles heen op Hem gericht blijven en Gods licht doorgeven!

Hartelijke groet vanuit Kosovo,

*Rik, Machteld,
Wieke, Giske en Jitse*

Dank- en gebedspunten

- Dank voor de geitenboerderij en bid voor een werknemer.
- Bid voor de start van de zondagsschool en de kinder- en jeugdclub na de vakantie.
- Dank voor de vele, gezegende activiteiten tijdens de zomerperiode.
- Bid voor het nieuwe schooljaar van de Kosovaarse school en de homescholing.



Inkopen voor de voedselpakketten



Klimpark met de jongeren

Vanuit de TFC

Inmiddels is het alweer even geleden, maar we willen er toch nog even op terugkijken: het verlof van Rik, Machteld en de kinderen in Nederland. Het was heel fijn ze weer een poos in ons midden te hebben en op meerdere plekken te mogen horen van hun mooie en belangrijke werk in Kosovo. We zijn heel dankbaar voor de betrokken thuisgemeente en ook de deelgenoten. Het is hartverwarmend om te merken en te zien dat er zo veel interesse is in het werk in Kosovo en dat velen hun steentje wilden bijdragen om het verlof mogelijk te maken. Wij danken de mensen die het huis beschikbaar stelden en allen die voor huisraad en dergelijke gezorgd hebben. Bovenal danken we onze hemelse Vader, die in alles heeft voorzien. Halleluja!

Hartelijke groet, De TFC.

COLOFON

Rik en Machteld zijn namens de GZB uitgezonden naar Kosovo. In Peja werken zij voor ECM in een gemeentestichtingsproject. De uitzending van Rik en Machteld wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Huizen. U kunt hen steunen door een gift over te maken op rekeningnummer IBAN: NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Uitzending Rik en Machteld Kosovo. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Familie R. Lubbers
Fahu Posta 22
30.000 Pejë
Kosovo

www.lubbersinkosovo.nl

Thuisfrontcommissie Lubbers -
p/a Langestraat 33 - 1271 PZ Huizen
035-5240154

tfc@lubbersinkosovo.nl

 **gzb**
geloven gaat verder

GZB - Postbus 28 - 3970 AA
Driebergen - 0343-512444
info@gzb.nl - www.gzb.org

 **ecm**
het Evangelie voor Europa

ECM-Nederland - Postbus 861 -
7400 AW Deventer - 0570-637537
ecm nederland@ecmi.org
www.ecm nederland.nl