

“Veel ‘bliksemschichten’ van God waarin Hij aangeeft dat Hij deze wereld in Zijn hand houdt, ons liefheeft en ons altijd weer op het goede pad leidt.”



Beste familie en vrienden,

Een paar maanden geleden trouwde de dochter van vrienden, zendingswerkers uit Polen. Ik keek naar de foto's: ze waren prachtig. De bruid straalde en haar ouders keken vol liefde naar hun dochter en naar haar knappe bruidegom. De foto van de muur achter het bruidspaar was bijzonder: deze muur hing vol met lege fotolijsten. Hiermee gaf het paar aan dat ze uitkijken naar een gezamenlijke toekomst. Wat voor foto's zouden in deze lijsten komen? Mooie? Schitterende? Zouden de minder goede momenten ook ingelijst worden? In ieder geval zullen de momenten waarop ze vergeving naar elkaar uitspreken, het raamwerk van hun leven samen met God vormen.

Afscheid nemen

Op 6 november jl. overleed ma Smith. Zij is 89 jaar geworden. De begrafenis en het afscheid nemen waren bijzonder. In de dienst stonden we stil bij haar vriendelijkheid en haar liefde voor God en de familie. Wanneer ik, Carolien, aan haar denk, dan herinner ik mij vooral 'de stew': een stoofgerecht dat zij altijd maakte. Ook denk ik met liefde terug aan de wijze waarop Ma haar Bijbel las: elke ochtend na het ontbijt op haar stoel in de woonkamer. Of ik denk aan hoe ze altijd zei: 'Laat me je wat liefde geven' en dan kuste ze mijn wang met een hoop kleine kusjes. Ik zie haar wandelen in hun tuin, kijkend naar de groente in het moestuingedeelte. In haar kleine kas stonden altijd tomaten en komkommers die zij met liefde verzorgde. In haar laatste levensjaar kwam ze weinig meer buiten en ook haar inlevingswereld werd kleiner. Drie jaar nadat Pa was overleden is ze vredig in haar eigen huis gestorven. We zijn dankbaar voor alle steun die de baptistengemeente in Bishop's Stortford haar en ons gegeven heeft.



In december hebben we afscheid moeten nemen van onze collega en vriend Doug Groth. Hij overleed op 17 december jl. Hij leed aan kanker. Het was een moeilijke weg voor Doug en zijn vrouw Lila en hun 2 kinderen. Hun zoon Philip kwam uit Amerika terug om hen te helpen. Hun dochter Natalia is de bruid die ik aan het begin van deze brief beschreef. Het was bijzonder dat Doug bij de bruiloft kon zijn. Doug heeft meer dan dertig jaar in Polen het Goede Nieuws van Christus uitgedragen aan de mensen om hem heen. Samen hebben hij en zijn vrouw mensen tot God geleid en mogen zien dat mensen Christus gingen volgen. ECM gaf ons de mogelijkheid om hen in het najaar te bezoeken. Roland kon naar de begrafenis toe en ik mocht in januari met Lila enkele dagen samen zijn. Bid voor Lila, Natalia, Michal, en Philip nu zij verder moeten leven zonder Doug als liefdevolle echtgenoot en warme, dienende vader.

Net na de kerst hebben we de vader van Carolien moeten verhuizen naar een klein verpleegtehuis in Doorn. Het was niet langer mogelijk voor mijn moeder om hem thuis te verzorgen ook al kreeg mijn vader tweemaal daags thuiszorg. Het is verdrietig om hen gescheiden te zien; ze missen elkaar. We moeten allemaal nog wennen aan de nieuwe situatie. Ma gaat vijf keer per week van Veenendaal naar Doorn om Pa daar op te zoeken. We zijn dankbaar dat Pa er goed verzorgd wordt en dat er veel christenen werken.

Een muur vol post-its

Omdat ik in het leidersteam voor member-care zit, was ik uitgenodigd om naar de leiderschap dagen te komen van 29 november tot 4 december jl. Het was een leerzame tijd. Er waren veel teamleiders, directeuren uit de zedende landen (Australië, Amerika, Spanje, Engeland, Ierland en Nederland) en anderen die een leidinggevende taak hebben binnen ECM. Naast de vele updates waren er ook discussies waarin we nieuwe ideeën ontwikkelden. Tijdens de pauzes was er gelegenheid om post-its op een muur te plakken om een ieder eraan te herinneren wat ECM doet in de diverse landen, door middel van diverse teams en hoe dit uitwerkt in mensenlevens. Geweldig om na

Nederland verlangt liefde

Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.



Leiderschap dagen



Samen dankbaar zijn tijdens de leiderschap dagen



Cursus mbt member care



Gebedsdag Nederland-België



Laatste kerstviering bij pa en ma de jong thuis

uren van vergaderen een muur vol post-its op te dragen aan God en Hem te danken voor wat Hij heeft gedaan in Europa.

Cursus

Ook heb ik een boeiende cursus in Birmingham bezocht, met als thema 'Sharpen your interpersonal skills.' Er waren 23 deelnemers, afkomstig uit diverse zendingsorganisaties. Wat een mooie mensen! Onder anderen een arts uit Egypte, een echtpaar dat over de wereld reist om conflicten binnen teams op te lossen, een persoon die mét en vóór christenen christelijke muziek maakt/muziektherapie geeft in Oost-Aziatische culturen, enzovoort. We leerden in deze cursus veel over relaties: hoe wordt en houdt je een relatie gezond. Ik voel me zeer vereerd dat ik aan deze cursus mocht deelnemen.

Nederlands/Belgische gebedsdag

Dit jaar mochten we met een aantal families de Nederlands/Belgische gebedsdagen houden. Hoewel een aantal families niet kon komen, hebben we toch de gelegenheid gehad om voor en met elkaar te bidden, en voor het werk van ECM in Nederland en België. We deden dit natuurlijk weer samen met de kinderen. Dit geeft veel vrolijkheid en mooie momentjes. Tijdens het dankgebed zei een van de kinderen: "God is groot!" En tijdens het gebed waarin we aan God vertelden dat we dankbaar zijn voor hoe Hij ons heeft gemaakt zei een van de kinderen: "Ik ben mooi gemaakt."

Met de Bijbelstudie van de gemeente bestuderen we Jesaja. Er staan veel moeilijke stukken in die ik niet zomaar begriep maar zoals een van onze gemeenteleden zei: "Veel 'bliksemschichten' van God waarin Hij aangeeft dat Hij deze wereld in Zijn hand houdt, ons liefheeft en ons altijd weer op het goede pad leidt." (Jes. 30:21) En de belofte dat God "niet zal rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde zal heersen." (Jes. 42:4) En dit zijn nog maar twee zinnen uit het hele boek

Toekomst

We zien uit naar de wijze waarop God dit nieuwe jaar de fotolijsten van ons leven gaat invullen. Stephen zal dit jaar zijn masters afronden. Hij hoopt dat hij een kans krijgt om een PhD te doen in Eindhoven. Léonie is weer thuis komen wonen om te sparen voor een 'gap jaar' (van september 2019 tot augustus 2020) als onderbreking van haar studie. Rhiannon bereidt zich voor op het volgende harp-examen en zal dit jaar haar profielkeuze maken.

Dankjewel voor je ondersteuning. Je gebed is onmisbaar.

Lieve Groetjes

*Roland, Carolien,
en de kinderen.*



Fotolijsten

COLOFON

ANBI

ecm
Europa - Het Leven langdurig

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuygaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement