

'Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt'

1 Tessalonicenzen 5:16-18



Dag lieve mensen,

Enkele dagen terug hebben we met het team gevierd dat ik inmiddels een half jaar in Albanië ben. Ik zit nu al op een kwart van mijn tijd hier en dat is echt enorm snel gegaan! Ik heb hele gave momenten beleefd, maar er zijn zeker ook periodes waarin ik het zwaar heb. Daarom heb ik gekozen voor het Bijbelvers uit 1 Tessalonicenzen: de uitdaging om me niet mee te laten sleuren door mijn emotie, maar vreugde te hebben in de Heere. Ik merk dat ik (juist) door deze moeilijkheden enorm gekneed word door God tot een mens die steeds meer op Hem gaat lijken.

Werk in gevangenissen

Ik ben vol enthousiasme begonnen met het gevangeniswerk van de organisatie Sh.K.B.Sh. Deze maand start ik met werken in twee verschillende mannengevangenissen. Ik mag daar assisteren bij het geven van Alpha-cursussen. In de vrouwengevangenis ben ik al één ochtend in de week aan het werk om Engelse taal te geven. Eigenlijk ging mijn voorkeur vooral uit naar het geven van Alpha-cursussen of het helpen met de kerkdiensten. Ik voel namelijk steeds meer het verlangen om in deze twee jaar de mogelijkheid te grijpen om mensen niet alleen te helpen in het maatschappelijke aspect, maar juist ook om hen bekend te maken met het Evangelie en wie God is. Ik ben overge-

haald om Engelse les te gaan geven, omdat ook dit werk voor het Koninkrijk van God is. Eenmaal begonnen, ben ik enorm dankbaar dat ik dit werk mag doen. De vrouwen binnen de gevangenis zijn echt hele warme mensen die mij zó veel teruggeven dat ik hier wel enthousiast over móet zijn. Eén dag heb ik meegekeken met de kerkdienst die elke week binnen de gevangenis gehouden wordt. Het was een enorme bemoediging om deze vrouwen bij elkaar te zien, om ze vanuit hun hart te horen zingen 'ik ben niet langer gevangen maar ik ben vrij door Christus' en om ze te zien getuigen wie God voor hen is. Aan het eind van de dienst mocht ik met een groepje vrouwen bidden.

Kerstvieringen

Al het werk vanuit de organisatie Sh.K.B.Sh. heeft uiteindelijk tot doel om kerken te bouwen binnen gevangenissen.

Ook mocht ik meehelpen met de kerstvieringen in de vrouwengevangenis respectievelijk de psychiatrische afdeling hiervan. Het waren beide hele mooie vieringen, maar ik merkte dat de vrouwen van de psychiatrische afdeling echt mijn hart raakten. Ik heb dit meteen aangegeven bij de organisatie en ik hoop dat ik daar misschien op een later tijdstip wat in mag bijdragen.



Het ECM team in Tirana

Albanië Verlangt vreugde

“Het was een enorme bemoediging om deze vrouwen bij elkaar te zien, om ze vanuit hun hart te horen zingen ‘ik ben niet langer gevangen maar ik ben vrij door Christus’ en om ze te zien getuigen wie God voor hen is.”

Buitenlander zijn in Albanië

Alhoewel ik me steeds meer thuis begin te voelen en mezelf in de taal steeds beter kan uitdrukken, zal ik nooit loskomen van het ‘buitenlander zijn.’ Over het geheel genomen zijn ze hier dol op buitenlanders: mensen zijn extra aardig, nieuwsgierig en willen dolgraag gastvrij zijn. In dát opzicht kun je veel beter buitenlander in Albanië zijn dan in Nederland. Tot mijn schaamte moet ik toch altijd weer toegeven dat wij in Nederland niet zo dol zijn op buitenlanders. Maar toch, buitenlander zijn in Albanië valt me veel zwaarder dan ik verwachtte. Niets gaat gemakkelijk, alles kost moeite en aan het eind van de dag ben ik telkens erg moe. In deze samenleving vind ik het lastig om een alleenstaande vrouw te zijn. Als buitenlandse val ik op en ik word veel nagestaard, aangesproken en nageroepen. Daar heb ik het erg moeilijk mee. Mijn Albanese vriendinnen zijn echt één van de kostbaarste geschenken die ik hier heb. Vol geduld luisteren ze naar mijn geklaag over wat de Albanese mannen nou weer hebben gezegd of gedaan. Maar het is lastig voor ze om het écht te begrijpen, want ze zijn niet anders gewend. Op zulke momenten kan ik me ook weer heel eenzaam voelen.



Hier begon het...



Mijn Nederlandse en Albanese gezin



Welkom door het gastgezin



Ik probeer letterlijk en figuurlijk mijn weg te vinden in Tirana

Bijbelstudie in het Albanees

Een ander iets waarmee ik bezig ben’, zijn de jeugdbijeenkomsten in de Church of God. Het is een langzaam proces om mezelf steeds meer in de groep thuis te gaan voelen, maar ik begin nu wel steeds diepere relaties met de jongeren te ontwikkelen. Laatst mocht ik een Bijbelstudie voorbereiden: dit is iets wat voor mij geheel nieuw is. Ook in Nederland had ik dat nog nooit eerder gedaan. Ik was gevraagd om een Bijbelstudie voor te bereiden met betrekking tot de eerste verzen van Efeze 4 over de eenheid in de Geest. Een passend thema, want de week daarvoor hadden we met de groep een gesprek waarin ze aangaven zich niet veilig en geaccepteerd te voelen. Al heeft het mij enorm veel tijd gekost, het is mij toch gelukt om deze Bijbelstudie in het Albanees te houden. Hoogstwaarschijnlijk blijft het bij deze ene keer. Een van mijn teamleden vertelde mij dat het goed is om Bijbelstudies te houden, maar dat

Vanuit het thuisfrontteam

In de afgelopen maand zijn we weer gestart met het verkopen van gebedskaarsen voor Miranda. Hierbij hebben we hulp gehad van een aantal vrouwen; zij hebben geholpen met het maken van de kaarsen. Hartelijk dank daarvoor!

het in de Albanese cultuur misschien nog wel waardevoller is om persoonlijke gesprekken met de jongeren te hebben over het geloof. Op die manier zullen ze het serieuzer gaan nemen en het beter onthouden. Ik wil de komende periode proberen hiermee aan de slag te gaan.

Ten slotte wil ik iedereen bedanken die mij financieel, emotioneel of in gebed steunt! Al heb ik het op dit moment moeilijk, ik weet dat God mij ziet en ook de Albanese samenleving en dat Hij een perfect plan heeft. Hij heeft mij niet voor niets hierheen gestuurd!

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid!

Miranda

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Miranda Glasbergen is vanaf uitzending financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via www.ecm nederland.nl/geven of via NL021NGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds Glasbergen Albanië” ECM Nederland Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537 ecm nederland@ecmi.org www.ecm nederland.nl



ecm
Europa tot Leven brengen



Financiële toezegging - ondersteuning Miranda Glasbergen

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
* Maakt zelf over

Het bedrag van: €.....

Bestemd voor: ondersteuning fonds Miranda Glasbergen Albanië

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig

* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____ E-mail: _____

IBAN: 

Telefoon: _____

Datum ondertekening ____ - ____ - 20____

Handtekening: _____

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): ____ - ____ - 20____

opsturen naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC - Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.