

**“Wat ben ik ontzèèèèèttend
blij dat ik jullie weer zie!”**



Lieve familie en vrienden,

Nog even een nieuws update uit Buitenpost voordat de zomervakantie voor de meeste mensen begint. We mogen dankbaar terugzien op een mooi eerste halfjaar van 2018. Zowel in onze familie als in onze bediening zijn mooie dingen gebeurd.

Familie

Op 18 februari jl. mochten we ons 13e kleinkind verwelkomen. Wat is het een rijkdom om zo'n grote familie te hebben. Helemaal wanneer de mooie en blij momenten veruit in de meerderheid zijn. En, oh ja, ons 14e kleinkind heeft zich ook al aangekondigd...!

Spannend vinden we het dat onze jongste dochter met haar man op 24 augustus op wereldreis gaan. Ze hebben zoveel gespaard dat ze het, naar eigen zeggen, twee jaar kunnen volhouden. Dat geeft natuurlijk gemengde gevoelens. Enerzijds gunnen we hen van harte het avontuur en de leerzame ervaringen die ze hiermee opdoen. We zijn ook dankbaar dat ze onderweg bewust willen zoeken naar plekken waar ze zich voor korte of langere tijd missionair kunnen inzetten. Anderzijds zijn we als vader en (vooral) moeder toch een beetje bezorgd of alles wel goed komt en we zullen hen vreselijk missen. Ook hierin weten we dat we hen in de handen van Vader mogen leggen die weet wat zij en ook wij nodig hebben. Zelfs al hebben ze vooraf niet meer dan de vliegreis en de eerste drie overnachtingen geboekt.

Biennial 2018

Iedere twee jaar organiseert ECM International een zogenaamde Biennial, een bijeenkomst voor alle ECM-zendingswerkers

met hun gezin. In april zijn we een week lang bij elkaar geweest voor bemoediging, workshops, toespraken en reflectie. Dit jaar werd de Biennial gehouden in Calpe, Spanje. Deze kustplaats is herkenbaar aan een hoge, uitstekende rots die ver in zee doorloopt. Het thema van deze Biennial was dan ook zeer toepasselijk: "Look at the Rock, discipleship revealed". We hebben ook veel gesprekken gehad met andere ECM-familieleden en konden vriendschapsbanden aanhalen en elkaar over en weer bemoedigen. Het was voor ons een hele mooie tijd.

Alpha

Een aantal weken geleden hebben we de Alpha-cursus afgesloten. Zoals altijd was het weer een hele bijzondere periode, waarin we veel van het werk van de Heilige Geest hebben mogen ervaren. Twee deelnemers gaven tijdens de afsluitende feestavond ieder een bijzonder getuigenis tegenover ruim 35 aanwezigen. Met tien deelnemers was het een mooie groep die steeds meer verbondenheid met elkaar toonde. Na de zomer hopen we hen nog een vervolg op deze Alpha aan te kunnen aanbieden.

Open Huis

Sinds november houden we iedere woensdagmiddag en iedere tweede en vierde zondagmiddag van de maand bij ons thuis Open Huis. Op de zondagen gaan we samen koken en eten. Het is voor ons een middel om eenzaamheid tegen te gaan door een huiskameromgeving te bieden waar iedereen zich veilig voelt, zichzelf mag zijn en gezelligheid ervaart. En het is tevens een gelegenheid tot het gaandeweg aangaan van diepere relaties.



Gebedspunten:

- Dank God voor de zegen die we mogen ervaren over onze bediening.
- Dank God voor de Alpha-cursus die we mochten houden en de mooie gesprekken die gevoerd zijn.
- Bid om mogelijkheden voor een vaste locatie voor het Open Huis. Zowel op het gebied van een locatie als de noodzakelijke financiën ervoor.
- Bid om bescherming van Martha en haar team onder de prostitués in Leeuwarden en dat ze zegenrijk mogen werken voor de vrouwen.
- Bid om voldoende middelen, zodat we dit werk kunnen blijven voortzetten.

Op paaszon­dag en pinksterzon­dag hebben we een extra Open Huis ge­houden die beiden zeer goed bezocht werden. We hebben de ge­legenheid aangegrepen om iets te kunnen ver­te­llen over wat deze da­gen voor ons als christenen be­tekenen.

Begin dit jaar kwam een kinder­loze weduwe die haar man vorig jaar ver­loor voorzich­tig een kijkje nemen op ons Open Huis. Na een uurtje was ze weer ver­dwenen. Toch kwam ze weer terug, bleef steeds langer en bleef zelfs een keertje eten. Laatst kwam ze al vóór de officiële aan­vangstijd binnen met de woorden: “Wat ben ik ontzét­kend blij dat ik jullie weer zie!”

Vooralsnog houden we het Open Huis bij ons thuis. We willen hiermee graag een “Huis van Vrede” voor anderen zijn, maar we ervaren ook de beperking van bijvoorbeeld onze kleine keuken.

Daarom hebben we al langer een droom om op een gemak­kelijk bereikbare en laagdrempelige plek in ons dorp een vaste locatie te hebben voor dit Open Huis. Een plek waar iedereen wel­kom is voor een kopje koffie en een gesprekje. Een locatie waar het Koninkrijk in allerlei gedaanten zichtbaar kan worden gemaakt ten behoeve van de bloei van ons dorp (Jeremia 29:7).

We hebben al een aantal gesprekken hierover gehad met ver­schillende mensen en organisaties waarmee we in de toekomst eventueel kunnen samenwerken.

Zomerperiode

Zoals we al eerder schreven zijn we nu zo ongeveer in de periode van de zomervakantie aangeland. We hopen er zelf ook even tussenuit te gaan met onze tent. Leven met een missie betekent dat we leven in een dynamische omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het vereist dat we dat tijdig signaleren en daar op de juiste manier op anticiperen. Dat we dingen loslaten waarvan we ervaren dat het goed is geweest en kunnen afsluiten. En dan tegelijk vooruit kijken naar wat God al aan het doen is en waar wij bij kunnen aansluiten. Daar willen we de komende zomerperiode ook voor gaan gebruiken. Luisteren naar wat God tegen ons zegt en nadenken wat wij daarmee gaan doen en welke invulling wij daaraan gaan geven.

Financiën

We willen graag zo veel mogelijk met onze missie bezig zijn en we ontvangen daarvoor al veel giften, zodat we kunnen doorgaan met ons mooie werk! Heel hartelijk dank voor jullie steun. Het maakt ons dankbaar en blij en het bemoedigt ons enorm om met ons werk door te gaan.

Als je wilt bijdragen, tref je daarvoor in het colofon alle gegevens aan.

Heel hartelijk dank voor jouw betrokkenheid!

Amo en Martha



Alpha avond



Pinksterzon­dag Open Huis

COLOFON

Amo en Martha Draijer zetten zich binnen Butterfly in voor discipelschap en gemeentestichting in Friesland.

Amo en Martha zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

butterfly.nu

ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537,

www.ecmnederland.nl
ecmnederland@ecmi.org

 **ecm**
het Evangelie voor Europa

 **ANBI**
Algemeen Nut Beogende Instelling

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement