

‘God is getrouw. We danken voor de vele, vele mensen die de afgelopen 25 jaar in contact met het Evangelie zijn gekomen ‘



Beste familie en vrienden,

Op 29 januari was het 25 jaar geleden dat wij als zendelingen aankwamen in Kiruna. Het was een hele overgang voor ons als gezin: wij tweeën samen met onze dochter, die toen één jaar was, in de donkerste tijd van het jaar, anderhalve meter sneeuw en -20 graden. Een jubileum om even bij stil te staan. Als we zo onze nieuwsbrieven doorkijken, is er veel gebeurd in die jaren. Er zijn de nodige moeilijkheden en tegenslagen geweest, maar vooral kunnen we dankbaar zijn voor wat we met uw hulp en steun als biddend thuisfront hebben kunnen betekenen.

Boekcafé en evangelisatiewerk

Onze taak in Kiruna was het opzetten van een christelijk boekcafé "Oasen" in de kerk daar. De opening hiervan was in maart 1991. Het diende twee doelen: een plaats voor nieuwe contacten, maar ook een plaats om christelijke boeken te kunnen kopen. Er was in Kiruna geen boekhandel! Veel mensen vonden hun weg naar de kerk via deze "Oase".

Onze tijd in Kiruna was korter dan we verwachtten, maar het boekcafé heeft na ons vertrek nog vele jaren gefunctioneerd. Het werd gesloten toen de gemeente kort na de eeuwwisseling haar kerk moest verlaten en het gebouw van het Leger des Heils begon te huren.



Ons eerste jaar in Kiruna

Zelf verhuisden we in 1993, inmiddels met twee kinderen, naar Storuman in zuidelijk Lapland. Daar kregen we de zorg voor vijf gemeentes. We begonnen ook een theologische opleiding en in 1996 werden we beiden geordineerd als pastoren. We bleven elf jaar in Storuman. De gemeente bestond vooral uit ouderen toen we kwamen. In onze tijd kwamen er nieuwe mensen bij en konden we ook jeugdwerk opzetten. Dat was er in geen jaren geweest. Na verloop van tijd hadden we kinderen uit de meeste klassen van de dorpschool in ons jeugdwerk. We initieerden ook een samenwerking tussen de verschillende kerken in het dorp, voornamelijk in evangelisatiewerk. Van de andere vier gemeentes zijn er inmiddels twee gesloten, vooral omdat de dorpen daar ontvolkt zijn. De gemeente in Gunnarn is klein maar nog actief. In Storuman is nu voor 50 procent een pastor. Na ons vertrek zijn er ook weer nieuwe mensen bijgekomen. We zien dat een gemeente die twintig jaar geleden heel zwak was tot zegen is geworden voor heel veel mensen in het dorp.

Vanaf 1993 raakten we betrokken bij het bergstation van de kerk in Hemavan. We hebben daar heel wat tijd doorgebracht en zijn er nog steeds elk jaar. Het was ook in Hemavan dat we in 1995 voor het eerst een Samische kerkdienst hadden. Dat was het startschot voor de ontwikkeling van Samisch werk in onze kerk. Kinderboekjes met bijbelverhalen in verschillende Samische talen konden gedrukt en verspreid worden.

Terug naar Kiruna

In 2004 was de tijd in Storuman voorbij. Met dankbaarheid voor de 11 jaar daar verhuisden we terug naar Kiruna. Toen bestond ons gezin inmiddels uit zes personen. Gerdien werd pastor in de plaatselijke gemeente en Gerard ging voor het noordelijk district (een derde van Zweden) werken, grotendeels als pastor voor de Samen maar ook als pastor in Malmberget, 120 km van Kiruna. Dat laatste hielp de gemeente door een moeilijke periode heen.

In Kiruna kreeg de gemeente goede contacten met de scholen, onder meer door het poppenspel over kerst en over het leven van Jezus. In deze periode kwam ook de dvd van het poppenspel uit (in het Zweeds, Samisch, Engels en Nederlands – nog steeds verkrijgbaar bij ECM!). Gerdien begon ook werk onder vluchtelingen en een groep

Zweden verlangt zingeving

De secularisatie is erg sterk. Maar er is ook een honger naar iets meer dan het materiële.



Boekcafé Oasen, 1991



De kerk in Storuman



rdien met het poppenspel in Storuman, 2001



Tiengroep voor de kerk in Storuman, 2002



een gezinsdienst in Storuman, 2002



Samische kerkdienst in Hemavan, 2004

voor vrouwen en kinderen. Deze groep komt nog steeds bijeen met hulp van vrijwilligers. Het Samische werk ontwikkelde sterk in deze periode. Zowel in Kiruna als op andere plaatsen waren er Samische diensten. Er kwam ook Samischtaalg materiaal en Gerard raakte betrokken bij het bijbelvertaalwerk.

Vier jaar later werd het Samische werk een verantwoordelijkheid van de landelijke kerk. Gerard kreeg ook landelijk verantwoordelijkheid voor het zendingswerk in Europa en Azië. Het was een verandering die regelmatige reizen naar het hoofdkantoor in Stockholm en naar verschillende zendingsvelden betekende. Onze visie van een kerk die daadwerkelijk open is voor de Samen was nu een prioriteit geworden van de landelijke kerk. Ook de zending vanuit Zweden in Europa ontwikkelde zich.

Naar Stockholm

Toen de taak van Gerdien in Kiruna afliep, besloten we om naar Stockholm te verhuizen. Al snel ontdekten we dat Groot-Stockholm werkelijk een zendingsveld is. De meeste kerken krimpen, terwijl de stad juist een sterke groei doormaakt. De secularisatie is erg sterk. Maar er is ook een honger naar iets meer dan het materiële. Gerdien heeft een tweejarige periode in de kerk van Bromma afgesloten. In het team van medewerkers lag haar taak bij sociaal en creatief werk.

Haar nieuwe standplaats is de kleine voorstadsgemeente Rotebro. Daar is zeker potentieel dat tot verdere ontwikkeling kan komen. Ze is daar de enige pastor en dus betrokken bij alle aspecten van de gemeente: jongerenwerk, pastoraat, voorgaan in diensten, sociaal werk, enz. Inmiddels is er ook elke donderdag een creatieve middag gestart in de kerk.

Er openen zich allerlei mogelijkheden. Gerard leidt de zendingsafdeling van de Uniting Church, maar heeft ook nog een speciale focus op oorsprongsvolken. Hij is veel op reis en preekt in allerlei kerken.

Als we zo terugkijken, zien we veel vrucht en zegeningen. Dankzij uw trouwe voorbede en ondersteuning, voor een deel van u al sinds het allereerste begin, hebben wij de mogelijkheid gehad ons werk hier te ontwikkelen. Een gemeente met een toekomst in Storuman, nieuwe initiatieven in Kiruna, een duidelijke plaats voor het Samische in onze kerk, het bereiken van één van de meest geseclariseerde steden in Europa, groeiend zendingswerk in Europa: allemaal dingen om voor te danken. Maar dank vooral voor de vele, vele mensen die deze 25 jaar in contact met het Evangelie zijn gekomen; Samen, Zweden, nieuwe immigranten en mensen in andere delen van Europa.

Om door te gaan zou er een groei in de ondersteuning moeten komen. Kosten stijgen, mensen vallen weg om diverse redenen. Vandaar bijgevoegde reactiekaart, voor degenen die dit werk verder willen helpen dragen!

In Christus verbonden,

Gerdien en Gerard

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam Willemsen is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnl.nederland/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v.

“fonds Willemsen” | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnl@ecmi.org www.ecmnl.nederland.nl

ecm
het Evangelie voor Europa

ANBI
Aanpakker Niet-Besluitende Instelling



In 2006 hielden we een grote conferentie voor oorsprongsvolken in Kiruna