

We ervaren hoe God, in deze onzekere periode, ons aan de hand neemt en stap voor stap Zijn plannen openbaart.

“Ik onderwijs je en leer je de weg die je moet gaan, ik geef je raad, mijn oog is op jou gericht.” Psalm 32:8



Beste familie, vriend/vriendin, belangstellende,

Loslaten en bidden

De oppas was geregeld, de tickets waren geboekt. Drie dagen voor vertrek kwam er een negatief reisadvies in verband met de uitbraak van het coronavirus in Europa. Spanje was zwaar getroffen, er werd nog gevlogen, maar wij stonden voor de keuze of we wel of niet zouden gaan. Gezien het feit dat het binnen Spanje niet meer mogelijk was om vrij te reizen, werd de keus toch voor ons bepaald. We konden namelijk niet doen wat we van plan waren om te doen. We zijn in Nederland gebleven en voor onbepaalde tijd was het onduidelijk wanneer de grenzen weer open zouden gaan en wanneer onze vision trip zou kunnen plaatsvinden. Loslaten en bidden dat God er Zijn weg in mag hebben en dat dit allemaal mag meewerken ten goede; dat is wat ons drijft en wat ons rust gaf en nog steeds geeft in deze situatie.

Ondertussen in Spanje

Hoewel we als gezin probeerden zo min mogelijk het nieuws te volgen, kregen we mee dat de corona situatie in Spanje echt heftige vormen aannam.

Er is ons wel gevraagd of we anders naar Spanje aankijken sinds de corona crisis. Ons antwoord is “nee”. Omstandigheden bepalen niet de koers; misschien bevestigt het juist des te meer dat het nodig is om daarheen te gaan. Spanje heeft het nog steeds nodig om de hoopvolle boodschap van genade van God te leren kennen.

Een bevriend echtpaar uit het zuiden van Spanje mailde ons het volgende: *“Lieve familie, sterkte toegewenst in de voorbereidingstijd. Spanje heeft het nodig om het*

Evangelië te horen. Ze hebben vooral voorbeelden van echte liefde nodig.”

Ook nu in Nederland proberen we mensen aan te moedigen om hun vertrouwen te putten uit geestelijke waarden en niet in menselijke maatregelen. Als mensen zijn we zo geneigd om houvast te zoeken in aardse dingen. Het lied “U geeft rust in mijn ziel” spreekt ons aan; onze omstandigheden kunnen wankelen, maar Gods rust gaat alles te boven en biedt steun en troost.

Ontwikkelingen

Inmiddels zijn we ook officieel aanvaard door het Spaanse veld en zijn we bezig om elkaar online beter te leren kennen. Ook ECM Spanje denkt nu actief mee in wat we zouden kunnen doen en waar onze gaven en talenten tot hun recht zouden kunnen komen. Aanvaarding door het Spaanse veld betekent ook dat er netwerken ontstaan die bij het vormgeven van onze missie kunnen helpen.

Vanuit InToMission worden we ‘getraind’; bijna alle meetings lopen op dit moment online via Zoom. In deze meetings werken we aan ons persoonlijk missieplan en het visieplan voor onze bediening. Op het veld hopen we straks baat te hebben bij deze zorgvuldig doorgeworstelde transitiefase, want dat is waar we nu al meer dan twee jaar inzitten. Maar de hele nieuwe toekomst krijgt steeds meer vorm, we komen dichterbij! Die toekomst kenmerkt zich door veel onzekerheden en stappen zetten in het onbekende en soms gaan we gewoon door moeilijke momenten heen. Echter, in dit alles weten we ons gedragen door de tekst van Opwekking 377: *“Wat de toekomst brenge*



Cordoba is een van de steden waar we van de zomer ook zullen verkennen. Hier waren we ook tijdens onze reis in 2019

Spanje verlangt voorbeelden van echte liefde

De liefde die we alleen kunnen ontvangen en uitdelen wanneer die uit God is.

“Laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.”

1 Johannes 4:7

moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.”

Wat een zegen dat de kinderen nog steeds heel rustig en ontspannen zijn in deze fase! We praten in ons gezin steeds vaker over Spanje. Het leeft volop bij ons allemaal. Al met al is het een vormende periode, waarin we ruimte krijgen om aan onszelf te werken en waarin onze visie voor Spanje steeds duidelijker en concreter wordt.

Er zijn ideeën ontstaan voor een missiehuis in Spanje. Ons verlangen om mensen te ontvangen zou mooi passen op een locatie waar ruimte is voor meerdere personen. Een plek waar we zelf als gezin kunnen verblijven en de



We zullen met onze camper naar Spanje toe reizen in de zomer 2020 om onze uitgestelde vision trip te maken



We maakte kaarten voor eenzame mensen die in een tehuis zaten in de coronatijd en er niet uit konden



De rommel die we maakte toen we kaartjes gingen maken voor eenzame mensen in tehuizen, ... Wij zien de achterkant van het borduurwerk, God ziet het gehele.

omgeving perspectief biedt om praktisch bezig te zijn, maar ook om rust te ervaren. Een plek waar mensen het gemeenschapsleven met ons als gezin kunnen beleven. Ook hopen we ons te verbinden met de lokale bevolking. In de komende brieven volgt hierover meer nieuws.

Onze visie in één zin....

“Als gezin Gods liefde laten zien en uitdelen aan de mensen die wij een tijdelijk veilig (t)huis willen bieden.”

Laatste ontwikkelingen

Kort voor het uitkomen van deze nieuwsbrief kreeg Hanneke toestemming van haar werk om zes weken verlof te nemen. Bijzonder, aangezien ze er nog maar vijf maanden werkt! Dit betekent dat we als gezin met onze camper de vision trip kunnen gaan maken. We hopen van 18 juli tot 30 augustus naar Spanje te gaan. Inmiddels zijn er ook nieuwe contacten gelegd met mensen die betrokken willen zijn bij onze bediening in Spanje en zij kijken, bidden en denken mee voor een geschikte locatie.



Wij zijn het levende Lichaam van Jezus Christus in deze tijd!

Wil je bidden:

- Dat God ons Zijn plannen duidelijk maakt voor een locatie en een huis.
- Dat we geduldig en standvastig voortgaan met de voorbereiding: de transitiefase vergt veel geduld en vertrouwen.
- Dat we ook een goede weg vinden in de scholing van de kinderen in Spanje.
- Voor de diverse vormen van samenwerking die ontstaan rondom onze bediening.

TFT en fondsenwerving

We zijn ons fonds aan het opbouwen, maar we zijn er nog niet. Om te kunnen gaan, hebben we (nog) meer giftgevers nodig die zich met ons willen inzetten voor het verspreiden van het Evangelie in Spanje. Wil je overwegen of je onze bediening in Spanje wilt steunen? Benader ons gerust met vragen en bid ervoor. Dank aan alle giftgevers die al doneren. Weet dat wij onze hemelse Vader danken voor jou!

Groeten,

Henk, Hanneke, Aliza, Senna, Yaella en Célia

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmderland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Knol" ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537

ecmderland@ecmi.org
www.ecmderland.nl

ANBI

ecm

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement

Financiële toezegging - ondersteuning fam Knol

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)* Maakt zelf over*

Het bedrag van: *€5,00 €10,00 €15,00 €25,00 anders: €.....

Bestemd voor: Ondersteuning familie Knol ** Aankruisen wat van toepassing is*

Frequentie: *maand *kwartaal *half jaar *jaar *eenmalig

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____ E-mail: _____

IBAN:

Datum: _____ Handtekening: _____

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): _____ - _____ - 20_____

Ik wil graag de nieuwsbrief van de fam Knol ontvangen per post / e-mail*

Opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer of afgeven bij een TFT-lid van de familie Knol. U kunt ook een online machtiging afgeven via www.ecmnederland.nl/steunknol

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u te alle tijde stoppen door contact op te nemen met ECM.

Henk & Hanneke Knol - Spanje

Henk en Hanneke willen Jezus' boodschap van liefde en genade verspreiden in het zuiden van Spanje. Door als christelijk gezin onder de Spanjaarden te gaan leven en door te investeren in relaties willen ze mensen helpen om Jezus te leren kennen.

