

*Als de Heer het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen
de bouwlieden.*

Psalm 127:1



Lieve familie en vrienden,

Vaak als we deze tekst lezen, voelde het als een waarschuwing: zo makkelijk vallen we in de valkuil om te bouwen vanuit eigen kracht. Het lijkt dan allemaal wel mooi, maar toch is het tevergeefs. De laatste tijd merken we dat deze tekst op een andere manier begint te spreken. We zien hoe God het huis aan het bouwen is. En wat kan God mooi bouwen! Onze liefde, trots en passie voor God is hierdoor alleen maar aan het groeien. In deze nieuwsbrief nemen we jullie graag mee naar de 'bouwperikelen' van de afgelopen tijd.

Nieuwe mensen

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over een beeld van een stroom van mensen die maar bleef komen. We hebben dit werkelijkheid zien worden. Waar we eerst alle mensen bij naam kenden, komen er de laatste tijd zo veel nieuwe mensen in de gemeente dat het ons nog niet lukt om hen allemaal te leren kennen. Maar God kent hen wel. We zien door preken, door de aanbidding, door gesprekken tussen mensen, door persoonlijke profetieën, door bevrijdingen en soms ook door genezing heen dat God ieder kent en dat geeft wat nodig is. Hij bouwt in mensenlevens!

Een voorbeeld hiervan is de familie van een parlementariër. Ruim een jaar geleden is een parlementariër op een bijzondere manier tot geloof gekomen door een droom. Hij is vol passie voor God en gaat het land door om christenen aan te moedigen om Hem bekend te maken. Door hem zijn meerdere gezinnen uit zijn familie tot geloof gekomen. Een groot deel van hen komt bij ons naar de kerk. Langzamerhand leren we hen kennen en we zijn onder de indruk van hun vurigheid en

hun verhalen. Sommigen betalen een hoge prijs om bij Jezus te horen, omdat velen zich tegen hen keren.

Tijdens ons verlof in Nederland werd er voor ons gebeden. Een persoon zag een beeld van een akker met veel stenen. Om de akker was een beschermingsmuur met grote gaten erin. Hij zag hoe we de stenen van de akker haalden en zo de muur weer konden opbouwen. Veel van de (nieuwe) mensen in de gemeente hebben een heftig verleden achter de rug. We zien veel pijn, gebrokenheid en gebondenheid. Het is mooi om te zien hoe God dingen aanraakt, en ons hiervoor gebruikt. De komende tijd zal veel in het teken staan van (bevrijdings) pastoraat.

De kantine

We schreven jullie eerder over het project Poftha Buna, een kantine waar we Gods liefde op een praktische manier willen laten zien aan voornamelijk ouderen. De renovatie, waar Jeroen nauw bij betrokken is geweest, is zo goed als afgerond. We zijn dankbaar dat we Gods voorzienigheid hebben kunnen zien in de financiën. Ook bracht God op bijzondere manieren juristen en mensen in het provinciebestuur die betrokken zijn bij vergunningen op ons pad, om ook de juridische kant in orde te maken.

Komende periode zal in het teken staan van selectie en het vinden van de doelgroep. Na de zomervakantie hopen we open te gaan. Het is mooi om te zien dat veel mensen uit de gemeente hun steentje bij dragen in dit project. Jeroen zal verantwoordelijk worden voor het draaien van de gaarkeuken. We zien uit naar wat God gaat doen in dit nieuwe project. Voor meer informatie kijk op: www.poftabuna.nl



doopdienst

European Christian Mission
juni 2017
nieuwsbrief

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË



Pofta Buna



voorbereiding kinderkamp



kinderkamp



begravenis

Kinderkamp

We zitten op dit moment in de voorbereiding voor het kinderkamp van deze zomer. Thema is 'bouwen en breken'. Ons verlangen is dat kinderen "hun huis" – hun leven zullen bouwen op de rots. Bij het organiseren van dit kamp komt veel kijken. Aansturen van vrijwilligers, uitwerken van de programmaonderdelen, praktische organisatie enzovoort. We bidden voor een bijzonder kamp, waarin kinderen levensbepalende keuzes mogen maken.

Afbreken

Naast al de mooie 'bouwwerken' die we gebouwd zien worden, wordt er tegelijkertijd ook veel afgebroken. Een echtpaar dat we in het najaar hebben mogen dopen ligt nu in een scheiding door toedoen van controle en dominantie van de vrouw. Zij heeft de gemeente verlaten. Rond Pasen viel de tiernegroep uit elkaar door wangedrag en rebellie tegen ons. Velen van hen komen niet meer. Ook is er een vrouw die na meerdere keren aangesproken te zijn op haar gedrag doorgaat met manipuleren en ruzie zoeken in de gemeente. We zien een vrouw die halverwege de doopkursus de kerk de rug toekeert en terugvalt in waarzeggerij. Daarnaast worden we geconfronteerd met huiselijk geweld, dronkenschap en meer. Deze dingen maken ons verdrietig, maar we verliezen de moed niet in het omgaan met deze mensen.

De bouwmeester van ons leven

Ook in ons eigen gezin zien we hoe God bouwt. Verkeerde patronen worden afgebroken, liefde, passie en geloof groeien. We erkennen dat we hier anderen bij nodig hebben om daarin aangemoedigd te worden. Laatst waren hier leiders van de Bijbelschool Nehemia uit Zwijndrecht. Het was een voorrecht om met hen op te trekken. We hebben veel geleerd van hun counseling en ervaring! Het is goed als er af en toe 'geestelijke ouders' langszij komen. We zijn dankbaar voor deze momenten.

Rond Pasen waren we in Nederland. Kort ervoor ervoeren we dat het nu de tijd was om te gaan. Het was kort dag om alles voor te bereiden. Toch vielen alle puzzelstukjes op z'n plaats. We kijken dankbaar terug op alle ontmoetingen en mooie momenten met vrienden, familie en de gemeente. Maar ook in lijden en pijn bij

een aantal mensen die ons na aan het hart staan, zijn we dankbaar dat we even wat dichterbij mochten zijn. Vlak voor het verlof overleed de oma van Marieke. Voor ons was het – naast het verdriet – een groot cadeau om als gezin op de begrafenis te kunnen zijn en met de hele familie het afscheid te kunnen beleven.

Ook hebben we de jeugdgroep van onze gemeente Citylight ontmoet die deze zomer bij ons langs zullen komen. We zien daar naar uit.

Tot slot

Op de website van ECM schreven we zeven jaar geleden het volgende: het is ons verlangen dat de Roemenen door betrouwbare christenen heen zien dat God zo trouw is dat ze hun leven op Hem kunnen bouwen. Het is een voorrecht om dat te zien gebeuren op de plek waar we nu wonen.

Zonder jullie aandeel is dit niet mogelijk. We danken jullie dan ook voor alle ondersteuning in gebed, meeleven en financiële bijdragen!

We wensen jullie een fijne zomer.

Heel veel zegen en groetjes,
*Jeroen, Marieke, Stan,
Micha, Elianne & Timon*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

fam.Baks - Skype:Jmbaks
jmbaks@live.nl

www.baksnieuws.nl

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl tel: 072 561 7380