

Maar hoe kunnen mensen de Heer aanbidden, als ze niet in Hem geloven? Hoe kunnen ze in Hem geloven, als ze nooit van Hem hebben gehoord? Er staat *in de Boeken*: "Wat is het heerlijk om de voetstappen te horen aankomen van iemand die goed nieuws komt brengen!"

Romeinen 10: 14-15



Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,

Afgelopen maart één jaar samen en een nieuw plekje

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat Anique en ik in een zonovergoten Deventer getrouwd zijn. Ik kan me nog zoveel van die dag op 10 maart 2017 herinneren. Het is nog iedere dag een voorrecht om samen met Anique te zijn. En dankzij een mooi cadeau van Anique haar ouders worden we ook in 2018 nog iedere ochtend herinnerd aan onze grote dag .

Omdat het al lange tijd geleden is dat ik een nieuwsbrief geschreven heb, is het goed om nog even te noemen dat wij sinds 1 december verhuisd zijn naar een nieuw plekje in Deventer. We wonen nu in een buitenwijk aan de rand van de stad. En een aantal van jullie hebben ons geholpen met verhuizen. Nogmaals dank voor jullie hulp! ☺

Geestelijke nood in Nederland

Een aantal weken geleden maakte ik een situatie mee waardoor ik mij (opnieuw) bewust werd van de geestelijke nood in Nederland.

Ik liep door de supermarkt bij ons in de wijk boodschappen te doen toen ik langs twee vakkenvullers liep van rond de zestien, zeventien jaar. Eén van de twee hoorde ik zeggen: 'Laatst heb ik toch zo'n gek woord gehoord op YouTube joh, het woord evanguhlie.' Aan de klemtoon was al te horen dat hij het woord echt niet kende. waarna zijn collega reageerde: 'Huh, wat is dat? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.'



Ons nieuwe plekje in Deventer

Ik wist al wel dat de geestelijke nood in Nederland hoog is, maar toch schrok ik er enorm van. Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die iedere dag fulltime bezig zijn om mensen in Europa en in Nederland uit te leggen wat juist dat woord betekent. En wat is het een voorrecht dat ik deze mensen mag ondersteunen door hen werk uit handen te nemen en te adviseren.

Alpha Cursus

In februari en maart hebben Anique en ik drie zaterdagen mogen meedraaien als leiding bij de Alpha Cursus die gegeven werd in onze gemeente. Het was een voorrecht dat wij (kort) mochten optrekken met de twaalf cursisten en onze ervaringen/getuigenissen met hen mochten delen om hen verder op weg te helpen in hun relatie met Jezus.

En wat geweldig dat één cursist zijn hart aan de Heer heeft gegeven en dat drie andere cursisten zich in de paasdienst hebben laten dopen. Prijs de Heer! Bidt u mee dat deze cursisten ook de vervolgcursus in onze gemeente zullen volgen en zullen blijven groeien in gelijkvormigheid naar Jezus Christus?

Fondswerving ECM

Op het gebied van fondswerving zien we nu dat onze inspanningen, om via Social Media en via diverse fondswerf-activiteiten meer zichtbaar te worden, zijn vruchten beginnen af te werpen. Dit blijkt mede uit het feit dat één zendingsechtpaar de kans heeft gekregen om zichzelf te presenteren via een radio-uitzending van EO-live op zaterdagavond. In een andere radio-uitzending werd ook één ander project van ECM onder de aandacht gebracht. Dit zorgt voor meer naamsbekendheid en het kan ook gaan zorgen voor een financiële impuls voor de gepresenteerde projecten. Via deze contacten komen wij als ECM ook meer in beeld bij EO-Metterdaad. Sinds een aantal jaren staat EO-Metterdaad weer wat meer open voor het in beeld brengen van projecten binnen Europa (voornamelijk de Balkan). Dit is een goede ontwikkeling voor ons. Dankt u mee voor deze geweldige mogelijkheden die God ons geeft?

nieuwsbrief

European Christian Mission
Juli 2018

DENNIS van GAALEN IN NEDERLAND

Europa verlangt antwoorden

Eén belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is dat zowel ECM als ik geloven dat het Evangelie van Jezus Christus het antwoord is op de vragen en noden van het hedendaagse Europa!

Daarnaast zullen wij verschillende projecten van ECM gaan voorstellen bij diverse vermogensfondsen en stichtingen in de hoop dat zij financieel willen bijdragen in de realisatie of verdere uitbouw van projecten die door zendingswerkers gestart zijn. Het eerste projectvoorstel wordt waarschijnlijk nog voor de zomervakantie aangeboden aan de diverse besturen. Bidt u mee dat God dit proces en de beoordeling van de projectvoorstellen door diverse besturen zal zegenen?

Ook ben ik druk bezig met het maken van nieuwe flyers voor alle zendingswerkers van ECM. De lay-out voor deze flyers is eind vorig jaar goedgekeurd en onze opdracht is nu om alle flyers z.s.m. in concept af te ronden en met de zendingswerkers af te stemmen. In dit proces schrijf ik de tekst voor de flyers, die een fonds wervend karakter hebben.

Veel van jullie hebben ECM Nederland al gevonden op Facebook. Bedankt als jullie ons al geliked hebben! Heb je dat nog niet gedaan, zou je dit dan alsnog willen doen? Zie: www.facebook.com/ecmnederland.



AW-Accountants Brummen

Naast mijn werk bij ECM Nederland werk ik ook drie dagen bij een accountantskantoor in Brummen. Hier was het de afgelopen maanden stevig druk, zoals overigens ieder eerste halfjaar. Maar dat hoort nu eenmaal bij het vak. Tot en met juni staan er nog de nodige afspraken, maar hopelijk is de drukste periode nu voorbij.

We merken echt dat de economie flink aan het aantrekken is want er lopen per maand meerdere nieuwe klanten bij ons binnen die gestart zijn als ondernemer of die voor ons kantoor kiezen vanwege onze uitgebreidere adviesfunctie t.o.v. hun huidige financieel adviseur. Wilt u samen met ons God danken voor de zegen die God geeft voor het kantoor?

ECM Steprace 2017/2018

Tijdens de afgelopen Steprace 2017 heb ik mede door jullie bijdrage een bedrag van ongeveer € 500,- bij elkaar weten te steppen voor de verspreiding van het Evangelie in Europa. Dit is een geweldig mooi resultaat. Een ieder (nogmaals) enorm bedankt voor jullie bijdrage! Daarnaast is er ook al een nieuwtje te melden over de Steprace 2018. Het lijkt er namelijk op dat er dit jaar nog een tweede stepper gaat meedoen dit jaar. Later meer ...

Zou u/jij willen overwegen om mij maandelijks te ondersteunen voor mijn werk bij het verspreiden van het Evangelie in Europa? Of om mij eenmalig te ondersteunen voor de StepRace via:

[www.ecmnederland.nl/ik-sponsor-
een-stepper](http://www.ecmnederland.nl/ik-sponsor-een-stepper)?

Met uw gift stelt u ECM in staat om mijn gaven en talenten in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie in Europa. En door middel van uw gift bouwt u mee aan een Europa waarin meer en meer zichtbaar wordt van Gods Koninkrijk.

Dennis van Gaalen

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: de missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Dennis van Gaalen is gedeeltelijk financieel afhankelijk van giften. Je kunt hem steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds van Gaalen" ECM-Nederland - Postbus 861 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europa Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement



13 oktober stap ik weer op de step.. Moedig mij aan door uw sponsoring